

**WIJKBRIEF STERRENBURG  
ONTMOETINGSKERK  
DORDRECHT**



**STARTNUMMER 2021**



Protestantse  
Wijkgemeente  
Sterrenburg  
Dordrecht

**2021-3**



Protestantse wijkgemeente  
Sterrenburg te Dordrecht

Protestantse Kerk



#### **Eindredactie**

Lia Hulsbos – den Braven  
Lex Nagtegaal  
Erik Vingerling

#### **Logistiek**

Cees van der Flier  
Daaf Koppelaar  
Leo Nennie

#### **Oplage**

± 850 stuks

#### **Tekstbijdragen:**

Marjolein Attasio  
Annie Bakker-Huijzers  
Marjan Berden  
Hans van Dijke  
Coby Doornik  
Cor den Dopper  
Marcus van Driel  
Leonard van Geldorp  
Martin Huijer  
Danielle Kadijk  
Gerrit Jan van der Kolm  
Marja Kruijswijk  
Hans Mensen

Marco Molendijk  
Lex Nagtegaal  
Jan Overduin  
Idelette Reehorst  
Herman Riet  
Hans van Rossum  
Kees Streefkerk  
Irene Streefkerk  
Ger in 't Veld  
Hanneke Versteeg  
Henk de Visser  
Gonnie Walrecht

#### ***Inleveren kopij voor het Kerstnummer van de Wijkbrief uiterlijk 24 november 2021 bij***

Erik Vingerling Nijenstein 13 tel. 614 7740 / 06 2119 1550  
Redactie Wijkbrief 3328 ZH Dordrecht e-mail: [wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

Kopij graag aanleveren in Word formaat; artikel voorzien van een titel. Indien nodig bronvermelding toevoegen. Foto's, bij voorkeur in grijstinten, meeleveren.

#### ***Wijkpredikant***

Ds. C.A. Streefkerk Beekenstein 96 tel. 843 6368  
3328 ZD Dordrecht e-mail: [mail@castreefkerk.nl](mailto:mail@castreefkerk.nl)

#### ***Kerkgebouw***

Ontmoetingskerk Slangenburg 3 tel. 617 5175  
3328 DN Dordrecht

#### ***Wijkbrief:***

Voor vragen over, leveringen van of stopzetten van de Wijkbrief, stuur email naar [wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

#### ***Advertenties in de wijkbrief / Bedrijfssteun***

Sjaak van der Velden e-mail: [sjaak@vander-velden.nl](mailto:sjaak@vander-velden.nl)



Website: Website gemeente: [www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl](http://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl)



Facebook: Facebook gemeente: [www.facebook.com/ontmoetingskerk.dordrecht](http://www.facebook.com/ontmoetingskerk.dordrecht)



Instagram: Instagram jeugdteam: [www.instagram.com/jeugdteam.ontmoetingskerk](http://www.instagram.com/jeugdteam.ontmoetingskerk)

# IK ZIE, IK ZIE ...

Door: ds. Kees Streefkerk

**O**p het moment van schrijven wordt het nieuws gedomineerd door wat er gebeurt in Afghanistan, met het klimaat en in politiek Den Haag. Verschrikkelijk, onrustbarend en frustrerend.

Intussen schijnt de zon, is het lekker weer, ben ik er even tussen uit, zit ik voor de caravan in Drenthe. Heerlijk! Allemaal 'werkelijkheden' naast elkaar die verschillende emoties oproepen. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht.

Allemaal 'werkelijkheden' die ook altijd iets te maken hebben met hoe je aankijkt tegen de toekomst. – Wat gaat er gebeuren in Afghanistan met het onderwijs, de positie van vrouwen, de vrije pers, en ga zo maar door. – Wat gaat er gebeuren met onze planeet en wat betekent dat voor de volgende generaties? – Wat gaat er gebeuren in Den Haag, in het bijzonder met de 'nieuwe bestuurscultuur' die in de huidige mist verder weg lijkt dan ooit?

De landelijke Protestantse Kerk heeft voor het nieuwe seizoen de toekomst als thema: 'Van U is de toekomst.' Daar hoort een visienota bij met dezelfde titel.

Door het woordje 'U' met een hoofdletter, een thema waar geloven in doorklinkt. Zonder hoofdletter zou het thema wellicht een uitnodiging of aansporing kunnen zijn aan alle mensen er wat van te maken. Nu is het een thema voor wie gelooft en is 'U' een troostend woordje: wat er ook gebeurt, de toekomst is van God en dat is een goede toekomst. Tegelijkertijd is het ook een woordje dat wellicht ontspannend werkt: het lot van de schepping hangt uiteindelijk niet af van het rusteloos zoeken en verdwalen van mensen en van ons angstvallig kijken naar de toekomst, maar van de goedheid van God, die in de visienota als grondtoon wordt aangewezen met het woord 'genade'.

Nu kan dat zo maar ruimte geven aan de BBQ en de houtkachel van Rutte die naast de urgentie ook vindt dat we niet moeten overdrijven, maar zo is het niet bedoeld in de visienota van de PKN.

De PKN zet voluit in op verbinding en op gemeenschap vanuit de gedachte, dat daarin de kiem ligt voor een goede toekomst, voor Gods toekomst. Verbinding en gemeenschap in drie cirkels: individueel met God, in de gemeenschap van gelovigen met elkaar en als kerk in de samenleving met mensen met wie we de wereld delen. In die drievoudige verbondenheid ontstaat ruimte voor een nieuwe manier van leven en samenleven en voor een goede toekomst. Even klinkt daarin de klassieke gedachte door dat de kerk een woord voor de wereld heeft, wat ook zo maar op gespannen voet kan staan met de gedachte dat de meeste mensen deugen.

Hoe dan ook: de toekomst staat het komende seizoen op de agenda en dat lijkt mij een goede zaak, want de toekomst staat hoe dan ook op het spel.

Hoe daar concreet mee om te gaan, is een vraag. De PKN gebruikt veel woorden en dan ook nog woorden die alleen verstaan worden door mensen die – zoals de visienota zegt – niet lijden aan religieus en Bijbels analfabetisme. Daarnaast biedt de PKN een veelheid aan – bekende – vormen voor de verwerking.

Voor de kerk is het doel: een gemeenschap waarin mensen zich thuis voelen in één van de vele vormen waarin de kerk kan bestaan, van klassiek gereformeerd-hervormd via midden orthodox naar evangelisch en elke mengvorm daar tussenin ('bricolage', volgens Marcel Barnard).

Dat doel 'thuis voelen' lijkt mij heel waardevol. En voor de rest ben ik benieuwd naar gesprekken en gedachten over hoe te werken aan Gods goede toekomst. Heel mooi citeert de visienota nog maar eens de kerkvader Johannes Chrysostomus:

*De kerk heeft twee altaren.  
Het ene staat in de kerk,  
het andere te midden van de armen,  
van hen die lijden en in nood verkeren.*

Een mooi seizoen gewenst!

# Inhoudsopgave

IK ZIE, IK ZIE ...	1
VAN DE REDACTIE .....	2
GOEDE WIL .....	3
VAN DE DIACONIE.....	4
DE 'TOEKOMST VAN DE KERK' .....	4
CONTROLE VAN DE LEDENADMINISTRATIE.....	5
JIJ DE RIJST, ZIJ DE MOLEN .....	6
BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD .....	7
PASTORAAT IN UW STRAAT .....	8
JEUGDHONK – WERK IN UITVOERING .....	10
OUTDOOR-BATTLE.....	11
KINDER- EN TIENERDIENSTEN OP ZONDAG.....	12
JARIG??.....	12
STARTWEEKEND 2021.....	13
KLUS- PIZZA- AVOND .....	13
NOG MEER OP DE AGENDA? .....	13
HUISWERKHUIS .....	14
AFSCHEID / ARIANNE BEDANKT!.....	15
MARCUS VAN DRIEL 50 JAAR ORGANIST .....	16
PROGRAMMA OPEN HUIS .....	17
EXPOSITIE WERKGROEP KERK & HOBBY .....	18
HANDWERKCLUB .....	19
SENIORENSOOS .....	19
MAALTIJD STARTWEEKEND .....	19
WANDELEN MET JE GEMEENTE.....	20
KOOKHUIS .....	21
WOK .....	22
BRADERIE .....	23
VOORAANKONDIGING KERSTVIERING .....	23
ORGELJUBILEUM 40 JAAR .....	24
WOLSPINGROEP IN WORDING: VERVOLG.....	26
ONS DAK VOL ZONNEPANELEN.....	27
STICHTING WAKKA FOUNDATION.....	28
EEN NIEUWE KONING .....	29
MEDITEREN IN GOD.....	30

2

HET NU.....	31
ORGELKLANKEN .....	31
HET PKN JAARTHEMA: “ VAN U IS DE TOEKOMST” ....	32
EEN RONDJE .....	32
VAKANTIETASSEN.....	32

## Van de redactie

door: de redactie

**D**e zomervakantie is voorbij. Het echte zomerweer hebben we niet gehad, maar wat is echt zomerweer?

We zijn blij met alle bijdragen die we hebben mogen ontvangen. Dit zorgt weer voor een meer dan goed gevulde Wijkbrief. Dit keer komen we zelfs aan de 32 pagina's.

In deze wijkbrief aandacht voor het orgel én de organist, afscheid van Arianne, veel aandacht voor de jeugd van onze kerk, de wandelclubs en nog veel meer.

Maar we kijken ook vooruit. In de toekomst van onze Ontmoetingskerk, het gebouw waar we hopelijk komend jaar weer regelmatig samen mogen komen om met elkaar te vieren en ons geloof te delen.

Verschillende groepen presenteren zich, kijk of er iets voor u bij is en sluit u aan. En schroom zeker niet om anderen mee te nemen.

Wij hopen op een mooie toekomst met veel nieuwe of hernieuwde contacten.

Erik, Lex en Lia.

# Goede wil

Door Hans van Dijke, taakgroep Pastoraat

Laatst las ik een artikeltje over "meer jezelf zijn" en niet zo gestrest raken door wat mensen vinden dat je moet doen. De kop erboven luidde: "Doe wat je zelf wilt, dan blijf je gezond". Het artikel platgeslagen in de redentie: Als je je eigen zin doet, krijg je geen stress van anderen, geen stress is gezond; dus doen wat je wil, is gezond. Wie zou niet enthousiast worden van zo'n eenvoudig advies. Jezelf zijn door te doen wat je wil, en gezond op de koop toe!

Toch schuurt zo'n oneliner. Is het de fixatie op gezondheid als hoogste doel van menselijk streven? Of is het de halve waarheid die, zo heb ik geleerd, erger is dan een hele leugen? Misschien wel beide. Zo'n halve waarheid zorgt dat de stelling voor een deel klopt. In dit geval: Zó bezorgd zijn (over wat anderen van je vinden) dat je ziek wordt, is natuurlijk verkeerd. Maar of je gezond blijft door te doen wat je zelf wil? En of je daarbij je weinig van anderen moet aantrekken? Soms, en soms ook niet en daar zit dus de leugen. Elke nuancering ontbreekt.

Als je er op let dan kom je elke dag halve waarheden tegen. In allerlei media vooral op tv en internet. Politici en influencers (en complotdenkers!) passen het toe. Ongenuanceerd wat zij belangrijk vinden voor het voetlicht brengen en de rest verdoezelen. En soms gebeurt het ook zomaar, uit slordigheid.

Zo hoorde ik eens iemand christelijke naastenliefde samenvatten met het gezegde: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Jammer, bijna maar net niet. Het is, zal ik maar zeggen, de wereldse variant. Die is al heel wat en dikwijls al moeilijk genoeg. Maar christelijke naastenliefde zet er een tandje bij en zegt: "Wat jij wil dat voor jou wordt gedaan, doe dat voor een ander". Oppervlakkig bezien lijkt het op elkaar maar maak het praktisch en het is een wereld van verschil. Iemand geen kwaad doen of de christelijke naastenliefde die de ander juist goed doet.

Maar ach ja, zo'n verspreking, je kunt je over van alles wel druk maken. Het zal echt niet veranderen als je jezelf iedere keer afvraagt of dat wat je hoort en leest ook echt klopt. Maar is dat werkelijk zo? Werd in de vroege kerk traagheid of luiheid niet een hoofdsonde genoemd? Geldt dat dan nu ook niet voor hoe we denken of hoe we ons laten beïnvloeden. Meedrijven met de stroom, niet te moeilijk doen? Of opletten, kritisch denken, bewust leven, keuzes maken, onze naaste zien? Er is misschien wel genoeg goede wil in de wereld, maar of dat ook geldt voor goede daden?

Het is september. De ontspanning van de zomer en vakantietijd is weer voorbij, school en werk wacht. Ook het werk in de kerk en dat markeren we met startzondag. Het lijkt een beetje raar moment, zo'n week of wat voor het einde van het kerkelijk jaar, starten. Toch is het zinvol. Startweek en startzondag bepalen ons weer bij hoe wij ons verhouden tot de christelijke (wijk)gemeente. Een gemeenschap waarin iedereen, hoe dan ook, telt en die zonder elk van ons minder van waarde is. Hoe vullen wij ons 'lid zijn' in? Doen we maar zo'n beetje mee en verder wat we willen en laten we zo 'de kerk in het midden'? Of pakken we de ons passende rol, als volwaardig lid van de gemeente op? Startzondag, maar eigenlijk elke (zon)dag, daagt ons uit die vraag te beantwoorden. Want zeker, er is veel goede wil in onze wijkgemeente, met elkaar maken we er ook goede werken van.

## Van de diaconie

Door: Marjolein Attasio

**E**en nieuw jaar. En hopelijk een jaar waarin we elkaar weer lieflijk kunnen ontmoeten. Dat een virus de hele wereld zo in zijn greep kon houden had ik niet voor mogelijk gehouden. Maar de werkelijkheid heeft ons anders geleerd. Een periode van angst, onzekerheid en eenzaamheid ligt achter ons. Maar ook een periode waarin waardevolle initiatieven ontstonden. Mensen waren veel meer bereid elkaar te helpen. Dat is iets waarvan ik hoop dat we dat niet achter ons laten.

4

In de vorige wijkbrief schreef ik al dat we weinig zicht hebben op mensen die onze steun nodig zouden kunnen hebben. Dat is nog steeds zo. Natuurlijk leven we in een land waar veel geregeld is voor de allerarmsten. Maar er vallen altijd mensen buiten de boot. Daar zijn wij als diaconie naar op zoek. Heeft u het idee dat er een buurtbewoner misschien hulp kan gebruiken, meld u dat dan via een e-mailtje naar de diaconie ✉ [diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl), of schiet een van de diakenen aan.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan voel ik ook grote dankbaarheid. De collecteopbrengsten waren nog nooit zo hoog en wat kunnen we er veel goeds mee doen. We worden ook regelmatig gebeld dat er huisraad is waarmee we iemand blij zouden kunnen maken. Nou is dat laatste heel fijn, maar ook wij hebben weinig kijk op wie we er mee kunnen helpen. Als u huisraad over hebt, denk dan ook eens aan Geef het Dordt, een organisatie die huisraad inzamelt en weggeeft aan mensen die dat zelf niet kunnen betalen. In ruil daarvoor wordt een wederdienst gevraagd. Of als u iemand kent die op versleten meubelen zit, laat het ons weten!



Tijdens de startzondag willen we extra aandacht besteden aan ons wijkdoel: de stichting Ronoylion. Verderop in deze wijkbrief is daar meer nieuws over (zie pagina 6). We hebben inmiddels al geld gedoneerd voor een waterbuffel, en minstens een geit en een varken. Nu willen we sparen voor een rijst/maismolen. Marjan Berden is aanspreekpunt voor deze actie.

Ik wens u allen een fijn nieuw jaar!

## De 'toekomst van de kerk'

Door: Hans van Rossum namens de kerkrentmeesters,

**D**e derde collecte is bij ons bekend als de collecte voor de 'Toekomst van de Kerk'. Een enkele keer krijg ik de vraag voorgelegd waar dat geld nu eigenlijk voor bedoeld is, want dat is niet helemaal of helemaal niet duidelijk. Ik zal het uitleggen.

In het (verre) verleden was de opbrengst van de derde collecte binnen onze kerken voor het 'tekort van de kerk'. Of de kerk dan aan het einde van het jaar al of niet een daadwerkelijk tekort zou hebben was op voorhand niet altijd duidelijk, maar ja stel dat... en het vooraf collecteren daarvoor kon zeker geen kwaad.

Het was onze voormalige wijkpredikant ds. Sietze Lefeber die zich op een gegeven moment toch stoorde aan de benaming van deze wekelijkse collecte. Hij vond het een negatieve klank hebben, het was alsof elke hoop op een goede afloop van het financiële jaar bij voorbaat al in twijfel werd getrokken. Nu is volgens Hebreëen juist het geloof de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt.

Het voorstel van Sietze was om deze collecte voortaan te benoemen als: voor de 'Toekomst van de Kerk'.

Dat klinkt een stuk positiever. Deze collecte is voor 'later', voor momenten dat wij of onze kinderen er mogelijk financieel wat minder rooskleurig voor komen te staan.

Voor onze wijk is dat misschien wel pas héél veel later omdat, ik heb het al vaker geschreven, al onze betrokken leden zijn of haar verantwoordelijkheid jaar op jaar neemt om deze wijkgemeente voort te kunnen laten bestaan. Maar ook wij moeten de realiteit onder ogen zien want de gemiddelde leeftijd van onze leden is helaas geen veertig meer. Elk jaar moeten logischerwijze dan ook de inkomsten naar beneden worden bijgesteld, maar... tot op heden redden wij ons goed. De kerk mag en moet geen enorme saldo's op rekeningen willen hebben, maar als goede rentmeesters moeten wij natuurlijk wel aan de toekomst van onze kerk blijven denken. Wij hopen dat het moment dat wij daadwerkelijk gebruik moeten gaan maken van de opbrengst van deze wekelijkse collecte nog ver, heel ver in de toekomst zal liggen.

## Controle van de ledenadministratie

Door: Martin Huijer, namens taakgroep Pastoraat

**O**nze wijkgemeente kent een ledenadministratie, waarin diverse informatie van onze leden is opgenomen. Dit bestand maakt deel uit van de landelijke ledenregistratie (LRP) van de Protestantse kerken in Nederland. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de eigen ledenadministratie.

De gegevens in dit bestand worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten van de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam, waaronder onze kerk valt. Deze gegevens worden ook niet gedeeld met derden, behalve in geval van een wettelijke verplichting.

Om er voor te zorgen dat het ledenbestand actueel is en blijft, heeft de kerkenraad besloten een controle van de geregistreerde gegevens te houden en daarvoor is uw hulp nodig.

Samen met deze wijkbrief ontvangt u een envelop met een formulier waarop de gegevens vermeld staan van alle personen die op uw adres wonen, voor zover die bij ons bekend zijn. Maar als wij beschikken over uw e-mailadres dan ontvangt u dit formulier per e-mail.

Mocht u geen envelop of mail hebben ontvangen, controleer dan de spambox van uw e-mail.

Voor de controle van de gegevens vragen wij u om alle ingevulde informatie op het formulier voor alle huisgenoten te controleren, eventueel te corrigeren en ontbrekende gegevens aan te vullen. Ontbrekende gegevens zullen vooral (mobiele) telefoonnummers en e-mailadressen zijn.

Die nummers en adressen zijn voor het werk van de wijkgemeente en de communicatie met u van groot belang.

Stuur het gecorrigeerde en/of aangevulde formulier **vóór 1 oktober a.s.** terug. Doet u dat ook als u niets hoeft te wijzigen of aan te vullen, want dan weten wij dat de gegevens correct zijn. Als u het formulier per mail heeft ontvangen stuurt u het formulier retour naar het vermelde emailadres. Voor een papieren formulier gebruikt u de bijgevoegde antwoordenvelop die u (gefrankeerd) kunt opsturen naar de Ontmoetingskerk, Slangenburgerweg 3, 3328 DN Dordrecht.

U kunt de antwoordenvelop ook in de brievenbus van de kerk doen of in de speciale doos die in de hal van de kerk staat. Tenslotte kunt u de envelop ook bezorgen op het 2e adres dat in de meeste gevallen op de envelop staat.

Met uw antwoord wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Slechts enkele personen zijn bevoegd om de enveloppen te openen en de mails in te zien. Na verwerking van de gegevens worden de formulieren vernietigd en de mails verwijderd.

Wij hopen dat u het belang van deze actie inziet en daaraan ook van harte wilt meewerken. Bij voorbaat dank daarvoor.



# Jij de rijst, zij de molen.

Door: Marjan Berden

**D**it jaar hebben wij als gemeentedoel Stichting Ronoylion. Zij ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten op het eiland Mindanao in de Filippijnen. Het gaat in die projecten om een integrale aanpak van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en waarbij zelfredzaamheid voorop staat.

Tijdens het gemeenteweekend starten wij de actie

## Jij de rijst, zij de molen

Wij verkopen rijst, de winst gaat naar de stichting.

6

Voor het vermalen van rijst en maïs tot meel gebruikt elk dorp een dergelijke maïs/rijstmolen. In elk dorp is een molenaar aangesteld die de molen beheert en de molenaarswerkzaamheden uitvoert. Voor het laten malen betaalt elke boer een klein bedrag, waarvan de molenaar wordt betaald en waarvan de molen wordt onderhouden en gerepareerd.

De meeste boeren werken in een dorp samen in een coöperatie.

Een klein boerencomité, samengesteld uit leden van die boerencoöperatie, onderhoudt samen met de molenaar de molen en voert reparaties uit. Dat boerencomité heeft een speciale opleiding gehad in de fabriek waar de molens worden gebouwd. De molenaar voert de administratie van de molen en wordt gecontroleerd en bijgestaan door dat boerencomité.



De molen werkt op een dieselmotortje. Het zijn eenvoudige molens, die goed gerepareerd en onderhouden kunnen worden door de boeren zelf en dus in eigen beheer van het dorp komen.

Deze molens besparen tijd en geld voor de boeren. Tijd, omdat de boeren niet meer met hun zakken oogst naar een verafgelegen commerciële molen hoeven te reizen en dus meer tijd hebben om het land te bewerken. En geld, omdat elke rit naar een commerciële molen geld kost, want zij moeten dan een motorfiets + berijder

inhuren om daar te komen met hun zakken rijst en/of maïs. En een commerciële molenaar vraagt meer dan wanneer men zelf als dorp een molen bezit, waar men met elkaar de molen onderhoudt en de eigen molenaar samen een vergoeding geeft.

In deze coronatijd zijn de dorpingen extra blij met rijst/maïsmolens, omdat het malen van rijst en maïs in hun eigen dorpen kan gebeuren.

In de Filippijnen gelden nl. hele strenge coronamaatregelen waarbij mensen binnen hun eigen regio moeten blijven, of zelfs hun dorp niet uit mogen, i.v.m. de besmettingen en de zeer geringe vaccinatiegraad. Ontwikkelingslanden staan achter in de rij voor het verkrijgen van vaccinaties. En veelal zijn het de hele rijken die zich het kopen van een vaccin kunnen veroorloven. Dat is voor deze arme boeren en boerinnen met hun gezinnen geenszins weggelegd!!





# Bericht vanuit de kerkenraad

Door: Marco Molendijk, scriba

Op donderdag 3 juni heeft de Brede Kerkenraad vergaderd. Zoals gebruikelijk een kort verslag op hoofdlijnen vanuit deze vergadering. De vergadering werd gehouden in de kerkzaal, waarbij koster Leo Simpelaar heeft gezorgd voor een vergaderopstelling die meer dan coronaproof is!

In de vergadering zijn als gasten aanwezig: Kees Abrahamse namens het OMT-Ontmoetingskerk en Arianne Lodder (kerkelijk werker). Na de liturgische opening wordt er vanuit de diverse gremia verslag gedaan aan de kerkenraad.

Kees Abrahamse bespreekt de routekaart voor de Ontmoetingskerk ten aanzien van de heropening van activiteiten en kerkdiensten. Hierbij wordt steeds gekeken naar de richtlijnen vanuit het kabinet en het RIVM.

Arianne Lodder geeft een toelichting op haar werkzaamheden in de afgelopen periode. Er zijn veel verbindingen gemaakt en diverse activiteiten van de grond gekomen. Sommige onderdelen zijn door de coronacrisis vertraagd. Over het algemeen genomen is het werk van Arianne zeer succesvol en waardevol geweest. De voorzitter, Jeanette Warmels, bedankt Arianne voor haar inzet en overhandigde haar een bos bloemen namens de kerkenraad.

Vanuit de kerkrentmeesters geeft Kees Post aan dat het jaar 2020 voor onze wijk met een positief resultaat is afgesloten. De Actie Kerkbalans 2021 loopt volgens schema. De kerkrentmeesters spreken hun dank uit aan de gemeente voor de vrijgevigheid die het afgelopen jaar getoond is. Met name de collecteopbrengsten zijn zeer hoog en daar mogen we trots op zijn.

Vanuit de diaconie geeft Marjolein Attasio aan dat alle activiteiten, ondanks Corona, zijn doorgegaan m.u.v. de fruitactie. De diaconie is zeer verheugd met de set kleine bekertjes en de draagbladen voor de bekertjes voor het Avondmaal.

Hans van Dijke geeft vanuit de Taakgroep Pastoraat een toelichting op de coördinatie van de kerkbloemen. De familie Klok is na vele jaren met deze taak gestopt. Piet en Lia Klok hebben dit werk met trouw en toewijding verricht, waarvoor dank in de kerkenraad wordt uitgesproken. Wendy van Diemen heeft de coördinatie nu overgenomen. Hans geeft aan dat in het najaar een algemene ledencontrole (meer informatie zie pagina 5) zal plaatsvinden.

Tineke van der Leer praat de kerkenraad bij namens de Werkgroep Eredienst. Zij geeft aan dat het voor de preekvoorzieners soms lastig is alle preekbeurten in te vullen omdat veel gastpredikanten al bij voorbaat aangeven niet meer dan tweemaal per jaar te willen voorgaan. Tot op heden is het echter nog steeds gelukt om elke zondag ingevuld te krijgen. Corien Simpelaar zal de coördinatie van de startzondag op zich nemen. Marcus van Driel is op 8 juli 50 jaar organist. Hieraan zal op zondag 11 juli in de kerkdienst aandacht gegeven worden. (Zie pagina 16)

Een volgend bespreekpunt is de verhouding Kleine Kerkenraad-Brede Kerkenraad. Het mandaat van de Kleine Kerkenraad loopt tot 1 september 2021. Dit mandaat is verstrekt in maart 2020 vanwege de coronacrisis. Door de maatregelen kon de Brede Kerkenraad niet vergaderen en is de Kleine Kerkenraad gemandateerd bepaalde besluiten te nemen om de dagelijkse voortgang van het kerkenwerk te borgen. Afhankelijk van de in september geldende coronamaatregelen zal gekeken moeten worden of verlenging noodzakelijk is.

Tot slot spreken we nog over het beroepingsproces en de daarin te nemen stappen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de diverse vacatures in de kerkenraad.

Na het gezamenlijk bidden van het Onze Vader sluit de voorzitter om 22.45 uur de vergadering.

# Pastoraat in uw straat

Door: Ger in 't Veld

**B**ij de start van een nieuw seizoen willen wij graag ook uw aandacht vragen voor het pastoraat in onze wijkgemeente. Samen met contactpersonen en coördinatoren, wordt het pastoraat uitgevoerd door de predikant, de pastoraal ouderlingen en de pastoraal werkers. Doorgaans zijn de contactpersonen het meest zichtbaar voor u, denk aan de bezorging van deze wijkbrief, de verjaardagskaarten en de envelop voor Kerkbalans.

Het traditionele huisbezoek kennen we in onze wijk niet, maar dat betekent niet dat er geen plaats en tijd meer is voor een bezoek, een gesprek, om over geloof, hoop en liefde met elkaar van gedachten te wisselen. Omzien naar elkaar, in lief en leed, is een kernwaarde in onze wijkgemeente.

Hieronder ziet u een overzicht van de vier kwartieren van onze wijk met daarbij de namen van de ouderlingen en pastoraal werkers en de straten van hun verzorgingsgebied. Zij maken graag kennis met u en u kunt hen rechtstreeks of via uw contactpersoon benaderen. Doet u vooral een beroep op ons, we staan voor u klaar.



<p><b>Noordwest</b></p> <p><b>Ger in 't Veld:</b></p> <p>Boogschutter, Callistolaan, Cereslaan, Deimospad, Junolaan, Jupiterlaan, Kometenlaan, Maanplein, Marslaan, Mercuriuslaan, Neptunuslaan, Oberonlaan, Plutolaan, Saturnuslaan, Sterrenburgplein, Titanlaan, Uranuslaan, Venuslaan, Zuidendijk (west)</p> <p><b>Harmieneke v.d. Zeijden:</b></p> <p>Cirkel, Driehoek, Graveerstift, Indus, Lyra, Octant, Pijl, Planetenlaan, Tafelberg, Waterman, Weegschaal, Wega</p>	<p><b>Noordoost</b></p> <p><b>Herman Riet:</b></p> <p>Atmosfeerstraat, Blaauwweg, Dalmeyerplein, Halleyweg, Heelalstraat, Meteorstraat, Regenboogstraat, Satellietstraat, Stratosfeerstraat</p> <p><b>Ron den Boer:</b></p> <p>Aldebaranhof, Amnesty Internationalweg, Antareshof, Castorstraat, Eastonstraat, Eddingtonweg, Eisingahof, Gemmahof, Herschelstraat, Kapteynweg, Keplerweg, Kleine Beerstraat, Leeuwstraat, Meteorstraat, Noorderkroonstraat, Orionstraat, Oudendijk, Overkampweg, Polluxhof, Poolsterhof, Regulushof, Rigelhof, Schorpioenstraat, Sitterstraat, Stierstaat, Tweelingenstraat, Zuidendijk (oost)</p>
<p><b>Zuidwest</b></p> <p><b>Joke Oosterwijk:</b></p> <p>Arentsburg, Blindeweg, Brittenburg, Essenburg, Goudestein, Hellenburg, Loevestein, Mildenburg, Ockenburg, Puttenstein, Rijksstraatweg, Schuilenburg, Zwaluwenburg, Wieldrechtse Zeedijk</p> <p><b>Idelette Reehorst:</b></p> <p>Almstein, Arkelstein, Assumburg, Beekenstein, Buitenplaats, Laan van Braets, Heimerstein, Moestuin, Nijenstein, Remmerstein, Weerdestein, Wildbaan, Wittenstein</p>	<p><b>Zuidoost</b></p> <p><b>Nicolette Polhuis:</b></p> <p>Algoring, Andromedaring, Cannenburg, De Jagerweg, Doornenburg, Grafelijkheidsweg, Grote Hondring, Herculesring, Holwardastraat, Kameleonring, Kinkelenburg, Luchtenburg, Lunenburg, Minnaertweg, Pegasusring, Phoenixring, Pijnenburg, Prattenburg, Sandenburg, Slangenburg, Spicaring, Toutenburg, Tucanaring, Vredenburg, Walenburg, Zuilenburg</p>
<p><b>Overige:</b></p> <p><b>Hans van Dijke :</b> Voor leden die buiten de wijk Sterrenburg wonen</p>	

**Zomernummer:**  
 Zit net de wijkbrief te lezen. Wat  
 een leuke, frisse lay-out!! Top  

## Jeugdhonk – WERK IN UITVOERING

In de afgelopen periode hebben we samen met de tieners, via een echte online vergadering, plannen gemaakt voor het jeugdhonk. Welke wensen hadden ze en welke zijn uiteindelijk gekozen om daadwerkelijk te realiseren. De ruimte zal in september/oktober een opknapbeurt krijgen door hier en daar een nieuwe lik verf op wat kastdeuren aan te brengen en o.a. nieuwe verlichting op te hangen. Maar eerst moet er grondig worden opgeruimd in de ruimte 😊

10

Het plan is dat er in ieder geval een aantal zitzakken zullen worden aangeschaft zodat er lekker "chill" een filmpje gekeken kan worden met op de achtergrond wat leuke gezellige verlichting.

De bedoeling van het jeugdhonk is dat daar de tienerdiensten en CCC-avonden gehouden zullen worden. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren.

Zo moet er geld bij elkaar gespaard worden. De tieners hebben 'Heitje voor een Karweitje' opgezet en doen klusjes voor een bijdrage aan de spaarthermometer. Op 3 juli stond de 1<sup>e</sup> klus gepland bij Marjan Berden en haar man. Evi en Ruben hebben daar onkruid gewied met als eindresultaat weer een nette onkruidvrije schutting!

U kunt de ontwikkelingen van de spaarthermometer en het 'jeugdhonk in wording' volgen via de website, Instagram en de wijkbrief. Voor meer informatie over 'Heitje voor een Karweitje' kunt u terecht op de website van de kerk. (scan QR Code of <https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/jeugdhonk/>)



P.S. Voor de naam zullen we t.z.t. nog wel iets anders moeten verzinnen, want dat is nu nog wel erg jaren 80 vorige eeuw 😊 😄



15-8-2021

de nieuwe stand van onze spaarthermometer

Door de verkoop van (oude) spullen uit een opruimactie kunnen we €150 bijtellen op de thermometer!!

We zijn er nog niet, maar we komen al voorzichtig in het groen 😊

Heeft u misschien nog een klusje, laat het weten via het jeugdteam.  
jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

De Tieners



## **ARIANNE, BEDANKT!!**

Na een leuke, leerzame periode voor ons als beginnend jeugdteam onder begeleiding van Arianne Lodder, worden we losgelaten.

We hebben fijn samengewerkt en leuk kunnen sparren over verschillende onderwerpen met betrekking tot het jeugdwerk en wanneer het nodig was, was je onze rots in de branding.

Samen hebben we de afgelopen tijd veel gedaan en bereikt voor de jeugd binnen de Ontmoetingskerk!

Arianne, bedankt voor alles en tot ziens!!

Marianne, Mirjam & Daniëlle

## **OUTDOOR-BATTLE**

Zaterdagmiddag 3 juli hebben de tieners het kerkelijk seizoen afgesloten in een

OUTDOOR- BATTLE, locatie Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Een leuke groep van 12 tieners hebben verdeeld in 2 groepen tegen elkaar gestreden in verschillende spellen.

Er is o.a. met pijl en boog geschoten en ze hebben een estafette met verschillende onderdelen (hardlopen, behendigheidsstest e.d.) gedaan.

Al met al een superleuke, geslaagde middag!



## Kinder- en tienerdiensten op zondag

**M**et ingang van het nieuwe seizoen worden ook de kinder- en tienerdiensten op zondag anders qua indeling van de leeftijdsgroepen.

De kinderdiensten zijn elke zondag voor kinderen van 4-9 jaar en blijven met de vertrouwde gezichten als leiding.

De indeling van de tienerdiensten ligt iets ingewikkelder. De opzet is dat de groep tieners verdeeld zal worden over de leeftijdsgroep 10-13 jaar en 14-16 jaar.

Het is een opstartfase om de jonge tieners die al iets verder willen kijken dan de Bijbelverhalen en liedjes tijdens de kinderdienst, de kans te geven een eigen dienst bij te wonen waarin ze bijvoorbeeld eens met elkaar discussiëren over een onderwerp.

De bedoeling is nog steeds dat er 1x per 2 weken een tienerdienst zal zijn. Mochten er van de beide leeftijdsgroepen genoeg tieners zijn om de groep te splitsen dan zal er per leeftijdsgroep 1x per maand tienerdienst gegeven worden.

De tienerdienst neemt vanaf september afscheid van Pim Konijnendijk als leiding. Na jarenlang de tienerdienst te hebben gedaan is het tijd voor iets anders en geeft Pim het stokje door aan Christian van Vuuren.

Met ingang van het nieuwe seizoen stopt de KINDERZONDAGSBRIEF. De TIENERKRANT daarentegen zal na de zomervakantie blijven verschijnen, er is nog niet bekend in welke verschijningsfrequentie dit zal zijn. Leuke, interessante onderwerpen voor de TIENERKRANT zijn van harte welkom en kunnen via de mail tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl aangedragen worden.



# TIENERKRANT

7 maart 2021

## Jarig??

Met ingang van het nieuwe kerkelijk seizoen zullen kinderen die bekend zijn in de kinder-/tienerdienst een kaart met kleine attentie ontvangen wanneer ze jarig zijn. Dit geldt voor kinderen in de leeftijd van 4-17 jaar.



## Startweekend 2021

17-19 september is het startweekend. Het begin van het nieuwe kerkelijk jaar met als thema "Van U is de toekomst".



Er is op dit moment nog niet bekend wat we gaan doen, wel proberen we coronaproof op vrijdagavond 17 september weer een kampvuur te houden voor de doelgroep 4-13 jaar. Uiteraard zijn oudere broers en zussen ook welkom om bij het kampvuur te zijn.

Dit alles onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen en weersomstandigheden.

Informatie hierover zal z.s.m. volgen via de bekende kanalen (Instagram, website, zondagsbrief en mail naar ouders)

13

## Klus- Pizza- avond



Voor de oudere jeugd zal er binnenkort een klus/pizza-avond georganiseerd worden waarbij we met elkaar aan de slag gaan in het jeugdhonk. De datum moet nog worden geprikt maar dan weet je alvast dat het in de planning staat. (september/oktober 2021)



## Nog meer op de agenda?

**W**e zouden graag vermelden dat er 'HOTSPOT'-avonden gepland staan, leuke spelletjesmiddagen en chill-avonden voor de jeugd maar helaas, daar wagen we ons nog niet aan.

Zodra de mogelijkheden zich voor doen om weer iets te kunnen organiseren dan laten we dat via de bekende mediakanalen weten.

Hartelijke groet,

*Het Jeugdteam*

✉: [jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)





# Huiswerkhuis

Door: Hans Mensen, ✉:huiswerkhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

**H**et HuiswerkHuis gaat op dinsdag 7 september a.s. weer beginnen. Wij hebben er veel zin in en hopen dat een aantal van de deelnemers van vorig jaar weer gaan komen. Om het HuiswerkHuis op een verantwoorde manier te laten verlopen hebben wij een protocol ter voorkoming van Covid 19 opgesteld. In het lokaal op de eerste etage is voldoende ruimte om op voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar te kunnen werken.

14

Op dinsdag en donderdagmiddag van 15.00-17.15 uur staan wij klaar zodat leerlingen van ca. 8 tot 17 jaar in rust (en op z'n tijd gezelligheid natuurlijk) hun schoolwerk kunnen doen.

Naast kinderen uit onze eigen gemeente zijn kinderen uit Sterrenburg/Dordrecht van harte welkom. Mocht U leerlingen weten voor wie dit iets zou kunnen zijn, geef het aan hen door (er zijn geen kosten aan verbonden). Mocht U meer informatie willen? We zijn bereikbaar via email: HuiswerkHuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl maar natuurlijk kunt u ons altijd aanspreken.

De eerste week van september gebruiken wij voor de intake van nieuwe deelnemers, zodat wij de kinderen adequaat kunnen helpen. Nieuwe en oude deelnemers kunnen zich via ons mailadres aanmelden.

Ron den Boer, Annemarie Jacobsen en Hans Mensen

Even iets anders dan huiswerk. Kan je deze oplossen?

De oplossing staat op pagina: 32



# Afscheid / Arianne bedankt!

Door: Leonard van Geldorp



In deze wijkbrief blikken we terug op de werkzaamheden van Arianne Lodder. Onze wijkgemeente vindt het belangrijk om ook aantrekkelijk te zijn voor 25-45 jarigen en jonge gezinnen. De kerkenraad heeft in 2019 contact opgenomen met Arianne. Zij is een specialist in gemeenteopbouw en kerkadvies. Wij hebben met haar kennis gemaakt op de gemeenteavond van 9 april 2019. Om de voortgang frequent te bespreken is een projectgroep gevormd bestaande uit Arianne, onze wijkpredikant Kees Streefkerk, Gerda Post en Leonard van Geldorp. In deze overleggen zijn ideeën uitgewisseld en zijn verslagen gedeeld van de uitgevoerde werkzaamheden.

Arianne Lodder is begonnen met het in kaart brengen van de groepen. Zij heeft contact gezocht, geluisterd en samen met de "jongere" gemeenteleden gezocht naar betekenis van het geloof en wat de plek is van de Ontmoetingskerk daarin.

De gemeenteleden van deze doelgroep zijn in de zomer van 2019 samen gebracht met een BBQ en een borrel. Arianne heeft hier een luisterend oor aangeboden naar de zaken die spelen onder de 25-45 jarigen. Deze zaken zijn door haar vastgelegd en besproken in de projectgroep en gepresenteerd aan de kerkenraad. Vanuit de doelgroep wordt aandacht gevraagd voor de jongerenclub CCC en de vorm van catechese. Ook de jongere groep onder de 35 jaar mist mensen van eigen leeftijd in de kerk. Arianne heeft hier verbindende werkzaamheden verricht door aan te schuiven bij deze groepen en ze uit te dagen om actiever mee te denken over het samen een kerk zijn.

In december 2019 is een gemeentezondag georganiseerd voor de doelgroep van het project Connection en hun gezinsleden. Het doel was om met elkaar op een leuke manier bezig te zijn en na te denken over hoe de kerk van hun dromen eruit zou moeten zien.

In 2020 hebben er helaas door Corona weinig fysieke activiteiten plaats kunnen vinden. Wel is er voor de kinder- en tienerdienst onder de leiding van Arianne een nieuwe vorm gecreëerd.

## De Dordtse Millenials

Arianne is de grondlegger van de 'Dordtse Millennials'. De Millennials is een groep jonge mensen die elke 4-8 weken (digitaal of fysiek) samenkomen. Vanaf het begin heeft ze samen met geïnteresseerden verkend wat zou aansluiten bij mensen die (mogelijk) aan willen sluiten. Op deze manier heeft ze de Dordtse Millennials samen met ons vormgegeven, en is echt de verbindende schakel geweest voor het vormen van een leuke groep mensen.



Naast het vormen van de groep heeft ze ook samen met ons gedacht over de vorm en thema's voor de bijeenkomsten. Samen met haar hebben we in het afgelopen jaar gesproken over verschillende religieuze onderwerpen die ons (jongeren/millennials) aanspreken, met vooral veel nieuwsgierigheid en interesse naar elkaar en elkaars kijk.

Arianne brengt enthousiasme en inspiratie die "de nieuwe generatie" nodig heeft, daarmee weet ze mensen aan elkaar te binden en een open sfeer te creëren. We zijn haar erg dankbaar voor de energie waarmee zij zich heeft ingezet en waardoor wij nu een leuke groep mensen hebben waarmee we samen komen (en die blijft groeien).

Wij zijn Arianne dankbaar voor de processen die zij in gang heeft gezet en hopen dat we hier als gemeente op zelfstandige voet mee door kunnen gaan.

--- Projectgroep Connection --- Gerda Post, Kees Streefkerk en Leonard van Geldorp

--- 'Dordtse Millennials' --- Bram, Marissa, Mirjam, Nino, Renee, Simone en Jenneke

# Marcus van Driel 50 jaar organist

Door: Cor den Dopper

**O**p 8 juli 2021 was onze organist 50 jaar actief als organist. Marcus van Driel is één van de vaste organisten van de Ontmoetingskerk in Dordrecht.

Op 20-jarige leeftijd werd hij organist in Strijen, waar hij zijn vader opvolgde, die daar organist was. Marcus heeft een lange staat van dienst. Zo is hij betrokken bij de Commissie Orgelzaken van de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam, die binnenkort wordt opgeheven vanwege verdere verzelfstandiging van de wijkkerken.

Ook houdt hij het orgel in goede conditie en stemt zelf de tongwerken. Verder oefent hij veel doordeweeks in de Ontmoetingskerk en volgt hij nog steeds de lessen van Cor Ardesch in de Grote Kerk, waar hij ook regelmatig speelt.

Het orgelspel in de Ontmoetingskerk heeft, mede dank zij Marcus, ook aan het begin van en na de eredienst meer aandacht gekregen zodat het nu als onderdeel daarvan en niet langer als bijzaak wordt gezien. Marcus is een echt gemeentelid, meelevend, behulpzaam, meedenkend en flexibel. Tijdens de coronatijd heeft hij met een aantal zangers en zangeressen groepjes gevormd die tijdens de eredienst mogen zingen, een echte cantor waardig.

Bij afwezigheid van Hans van Rossum, voorzitter van de Wijkraad van Kerkrentmeesters heeft Tineke van der Leer, als voorzitter de Werkgroep Eredienst, de oorkonde van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN aan Marcus overhandigd en daarbij de gouden speld met briljant, behorend bij 50 jaar organist, opgespeld.



Marcus spreekt in zijn dankwoord uit dat hij blij en dankbaar is in en met de gemeente. Om de aandacht van hem zelf af te leiden, merkt hij op dat het kerkorgel in de Ontmoetingskerk dit jaar het 40 jarig jubileum viert. Uit de vele reacties die hij kreeg was bijzonder de foto die hij van Peter Dillingh ontving, waarop het orgel van Strijen te zien is toen het nog in de Eilandskerk in Amsterdam stond.

Namens de Commissie Eredienst ontvangt Marcus een 'Tegoodbon' voor een feestelijke bijeenkomst in de Ontmoetingskerk, waarbij de gemeenteleden en bekenden welkom zijn. Deze staat gepland op vrijdagavond 15 oktober a.s., tenzij de coronamaatregelen roet in het eten gooien. Dan wordt deze avond verplaatst naar een latere datum.

De feestcommissie bestaat uit de Tineke van der Leer, Dick Ouwehand en Tineke in 't Veld.

Als afsluiting wordt Marcus toegezongen met lied 713: 1, "Wij moeten Gode zingen".





# Programma Open Huis Ontmoetingskerk

**september - december 2021**  
(elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> woensdagmorgen van de maand)

Protestantse Kerk



## Programma

- 8 september** Nepal, een bezoek aan Katmandu en een tracking naar de Kala Patthar en de Everest. Een schitterend fotoverslag van Piet Schütz.
- 22 september** Jeroen Nipius, bouwhistorisch onderzoeker vertelt over zijn werk. Aan de hand van praktijkvondsten en voorbeelden van gebouwen in Dordrecht uit de 18e en 19e eeuw.
- 13 oktober** 'Suiker, drank en slaven'. Een presentatie van Lou Baan met foto's van zijn reizen als illustratie bij het verhaal over slavernij, vanaf het Joodse volk in Egypte tot de slaven-plantages in Suriname.
- 27 oktober** De Elizabethsvloed. Marianne Eekhout, conservator van het Dordrechts Museum vertelt over de tentoonstelling.
- 10 november** Griendwerkers in de Biesbosch. Een presentatie van Leen Fijnekam over zijn boek.
- 24 november** Hans van Rossum vertelt over het leven en werk van de Italiaanse kunstschilder en architect uit de hoog Renaissance periode Raffaello (1483-1520).
- 8 december** Dordrecht vanuit de lucht gezien. Journalist Niels Dekker heeft van veel oud beeldmateriaal een indrukwekkend boek samengesteld. Wij krijgen daar deze ochtend wat van te zien en Niels vertelt erover.
- 22 december** Wordt te zijner tijd bekend gemaakt via kerkblad en website.

17

U bent op bovenstaande data van 10.30 - 11:45 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Inloop vanaf 10.00 uur

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen zal er wel of geen pauze gehouden worden. Kijk voor informatie ook op de website van de kerk: [www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl](http://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

Contactpersoon: Idelette Reehorst,

*Hierbij een compliment voor de  
wijkbrief. Prettige leeswijze op  
deze afwisselende manier.*



## Expositie werkgroep Kerk & Hobby

“800 JAAR DORDRECHT”

verlengd t/m 25 september 2021

Onze expositie in de Ontmoetingskerk met als thema “800 JAAR DORDRECHT” is verlengd t/m 25 september 2021. Het is dus nog mogelijk deze uitgebreide tentoonstelling te bezichtigen tijdens de gebruikelijke openingstijden.

18

Nog steeds kan worden rondgesnuffeld in de diverse boeken, naslagwerken, krantenknipsels e.d. over 800 jaar Dordrecht die tijdens de bezichtiging van de expositie in de boekenkast in de Ontmoetingsruimte te vinden zijn.

Ook kan tot 25 september nog worden meegedaan aan de uitgezette puzzeltocht langs alle schilderijen waarmee enkele leuke prijsjes te winnen zijn. Zie hiervoor de afzonderlijke flyer **“Zoek je een aap en win een schaap”**. Er zijn nog maar enkele inzendingen binnen!

### Nieuwe Expositie werkgroep Kerk & Hobby

“Onderwaterwereld/Sint Elisabethsvloed”

van 30 september t/m 15 december 2021



De Sint-Elisabethsvloed van 1421 was een watersnoodramp in de graafschappen Zeeland en Holland die plaatsvond op of rond 19 november 1421, de naamdag van Sint-Elisabeth.

In dit kader heeft de werkgroep bovenstaand thema als volgend onderwerp genomen. Bekijk op uw gemak al onze werken en schrijf uw bevindingen in het boek dat u in de gang achter de kerkzaal kunt vinden.

*De Sint-Elisabethsvloeden waren watersnoden die plaatsvonden in de vijftiende eeuw op of rond 19 november, de naamdag van Sint-Elisabeth. Als beschermheilige van liefdadigheid bood zij houvast ten tijde van nood. Eén van de wonderen die aan Elisabeth wordt toegeschreven betreft het zogenaamde 'rozenwonder'. Volgens de legende zou Elisabeth de stad zijn ingegaan om de armen een mand brood te brengen, terwijl haar echtgenoot dit uitdrukkelijk had verboden. Onderweg kwam zij ongelukkigerwijs haar man tegen, maar toen hij haar vroeg naar de inhoud van de mand, bleken de broden te zijn veranderd in rozen!*

Bron: Wikipedia

### BEZICHTIGING

Wegens de nog geldende aangepaste regels voor het kerkbezoek is bezichtiging slechts beperkt mogelijk tijdens “Inloop Huis” op zaterdag van 13:30 tot 15:30 uur, tijdens “Open Huis” op de 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> woensdag van de maand, of op afspraak. (Houdt u rekening met 1,5 meter afstand en de geldende Covid-19 richtlijnen.)

**Info:** Lex Nagtegaal of Dickie Trumpie

✉: kerkenhobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl



## Maaltijd startweekend

In plaats van de traditionele BBQ organiseren we dit jaar op zaterdag 18 september een eenvoudige maaltijd. Een BBQ organiseren is in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk.

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze maaltijd.

De inloop is vanaf 17.00 uur en we starten met de maaltijd om 18.00 uur.

U betaalt voor deze maaltijd € 10,--; dit is inclusief drankjes en koffie.

Bij binnenkomst wordt u een zitplaats toegewezen.

Alle gerechten en ook de drankjes worden uitgeserveerd om onnodig lopen te voorkomen.

U kunt zich tot en met 15 september telefonisch of via e-mail aanmelden bij Evert en Marja Kruijswijk,

Komt u ook? Met elkaar eten is erg gezellig. Graag tot 18 september, maar natuurlijk afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Cokky en Lex Nagtegaal  
Evert en Marja Kruijswijk

## Handwerkclub



Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Een groepje dames maakt diverse handwerken, die ieder jaar tijdens de braderie in de kerk zijn te bezichtigen en te koop worden aangeboden.



Ook staat er in de ontmoetingsruimte van de kerk een vitrine waar handwerk in ligt. De mogelijkheid is er om dinsdagmiddag te komen kijken en iets te kopen.

Info ✉: [handwerkclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:handwerkclub@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

19



## Seniorensoos

Iedere donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

De soos is bedoeld voor onze senioren in onze wijk. Er worden spelletjes gedaan zoals sjoelen, rummikub en andere spelen. Ook bestaat de mogelijkheid tot kaartspelen en biljarten. We drinken thee en koffie.

We zien graag weer meer senioren, zodat we ook voldoende mensen hebben om te biljarten. Dus dames en heren, kom gerust eens kijken.

U bent van harte welkom.

Info ✉: [soos@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:soos@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)



# Wandelen met je gemeente

Door: Herman Riet

Corona heeft veel roet in het eten gegooid. De wandelingen hebben ruim anderhalf jaar stil gelegen. Nu is het tijd om het wandelen weer op te pakken. Dat doen we voorzichtig aan. De vier nog af te leggen etappes van het Limespad zullen we, onder voorbehoud, doorschuiven naar 2022. De reden is dat het nog niet raadzaam is om een uur met vier personen in een auto te zitten.

Ik heb geprobeerd wat wandeltochten buiten Dordrecht te organiseren, die goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer, zoals trein en bus. Op zaterdag is de trein vanaf Dordrecht Zuid naar Brabant erg stil. Hier kunnen we dus gebruik van maken.

20

## Welk idee ligt op tafel?

Ik ben onder de indruk van een tv programma, dat ging over het Noord-Brabantse Kloosterpad. Dat is een route van 330 km, dat zowel langs bestaande als voormalige kloosters gaat. Wandelend langs mooie plekjes en door de prachtige natuur rondom, maak je kennis met het kloosterleven in Noord Brabant. Van de meer dan 660 gebouwen in Noord Brabant, die als klooster dienst hebben gedaan, bestaan er nog 450. (zie routepad)



## Waarom kunnen we dit lopen?

De start van de 1e wandeling is bij NS station Den Bosch. Vanuit Dordrecht Zuid is het met de trein heel goed bereikbaar. De eerste etappe gaat richting Heeswijk, op 22,5 km loopafstand.

Het is de bedoeling dat we de kloosters en kapelletjes onderweg zoveel mogelijk gaan bezichtigen, en ons laten informeren door medewerkers van de te bezoeken kloosters. Hierdoor kan het zijn dat we Heeswijk niet halen en minder dan 22,5 km lopen. Dit is geen probleem, want het wandelpad loopt in de buurt van de buslijn die weer naar Den Bosch gaat. Deze gaat 2x per uur. Het is wel de bedoeling dat we bij de 2e wandeling verder gaan waar we bij de 1e zijn gestopt.

Het is dus niet de bedoeling om zoveel mogelijk kilometers per dag te maken, maar ook om zoveel mogelijk stil te staan bij kloosters en kapelletjes.

## Wanneer gaan we lopen?

Dat is op:

- zaterdag 2 oktober
- zaterdag 6 november
- zaterdag 11 december
- zaterdag 15 januari

Verdere planning is nog niet mogelijk op dit moment. Eind van het jaar weten we hoe het met het virus is gegaan. Dan kijken we in januari of we verder gaan met het Kloosterpad en wanneer we het Limespad kunnen afmaken.



## Waar kan je veel informatie zien over de wandeling?

Heel veel informatie staat op de site van [www.visitbrabant.com](http://www.visitbrabant.com) namelijk: <https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/ons-kloosterpad>, of scan de QR-code. Ook zie je op de site dat er een boek hierover geschreven is:



"Bindboek ons Kloosterpad". Hierin zitten ook de routekaartjes van de te lopen wandelingen. Dit boek is te bestellen op de website van [visitbrabant.com](http://www.visitbrabant.com). De routes zijn niet bewegwijzerd, maar gaan van knooppunt naar knooppunt.

Indien je geïnteresseerd bent in deze wandelingen raad ik een ieder aan om deze site eerst te lezen. Blijf je geïnteresseerd, stuur dan zo snel mogelijk een mail naar mij, waardoor ik verdere informatie kan geven. Ook brengen deze wandeltochten veel voorbereidingen met zich mee en zal ik vooraf moeten weten hoe groot de groep ongeveer zal zijn.



---

***Kom bij je Vader in het wiel (kerkdienst 21 juni 21):***  
*Een leuke, vlotte, afwisselende dienst met mooie bijpassende liederen, zoals van Stef Bos.*  
*Leuke, mooie bijdrage ook van Erik.*  
*Ik luisterde en keek er met plezier naar.*

---

## Kookhuis

Door: Marja Kruijswijk

In de maand september is er in verband met het startweekend geen KookHuis, maar vanaf oktober starten we met een nieuw seizoen.

We hebben besloten om in ieder geval in de maanden oktober en november weer op twee aaneensluitende dagen te gaan koken. Dat betekent dat u welkom bent op dinsdag 19 of woensdag 20 oktober, dinsdag 16 of woensdag 17 november. In de maand december bekijken we of het mogelijk is weer met één groep te eten.

Voorlopig kunt u zich alleen nog maar telefonisch of via e-mail aanmelden bij Marja Kruijswijk, Via het kerkblad en de zondagsbrief krijgt u nadere informatie.

Wel willen we proberen af en toe vis op het menu te zetten. We vragen u dus of u bij aanmelding wilt aangeven of u wel of geen vis lust.

Natuurlijk houden wij, maar ook onze gasten zich aan de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Iedereen is van harte welkom

Coördinatoren van het KookHuis





## WOK



Door: Herman Riet,  
Marcus van Driel,

**D**e afgelopen tijd vroegen steeds meer gemeenteleden: wanneer gaan we weer wandelen met WOK? We zijn blij te kunnen melden dat de WOK weer van start gaat!

Vier jaar geleden begonnen we met 'Wandelen Ontmoetingskerk', korte wandelingen, twee keer per maand op de woensdagmiddag. Het was meteen een succes. Meestal waren we met meer dan twintig wandelaars. Totdat ... we vorig jaar maart door corona abrupt moesten stoppen. In oktober begonnen we vol goede moed, weliswaar in kleine groepjes en met onderlinge afstand, totdat door de derde golf het na twee wandelingen weer gedaan was met de wandelpret.

22

Inmiddels zijn er, afgezien van de standaard corona maatregelen, geen beperkingen meer voor dit soort activiteiten in de buitenlucht. Daarom vinden we het verantwoord om weer van start te gaan met onze wandelingen. Uiteraard verwachten we dat iedereen zich daarbij houdt aan de algemene regels t.a.v. afstand houden en thuisblijven bij gezondheidsklachten.

De Wok wandeldagen zijn steeds de 1e en de 3e woensdag van de maand, vertrek om 14.00 uur. Voor de komende maanden hebben we de volgende wandelingen gepland.

- 6 oktober Wittensteinpark – Wilgenwende,  
vanaf de Ontmoetingskerk
- 20 oktober De Elzen – Vlinderbos – de Viersprong,  
vanaf de Ontmoetingskerk
- 3 november Oudendijk – Middenhoeve – Meeuwenseweg,  
vanaf bushalte Recklinghausenweg (lijn 5)
- 17 november Papendrecht met 2x gezicht op Dordt,  
vanaf Veer Papendrecht (buslijn 10)
- 1 december Crabbehof – Wielwijkpark – Dordtse Hout,  
vanaf Station Dordrecht-Zuid
- 15 december Straten Wielwijk en Krispijn met kerstversiering  
vanaf bushalte J.P. Heijeplein (lijn 5)

De stadsbus of de eigen fiets brengt je bij het beginpunt waar we ons verzamelen. In Kerk op Dordt worden onder de wijk Ontmoetingskerk de wandelingen aangekondigd.

Geïnteresseerde wandelaars houden we ook op de hoogte via hun E-mailadres als ze dat aan ons hebben opgegeven. Hierbij melden wij o.a. de route en vertrektijden. Tevens kunnen we ongeveer een uur voor vertrek nog doorgeven of de wandeling wel of niet doorgaat bij mindere weersomstandigheden.

We hopen dat velen weer zin hebben om mee te wandelen langs mooie plekjes op ons eiland.

## Braderie

Door: Marja Kruiswijk

**M**et inachtneming van alle dan geldende coronabeperkingen gaan we proberen de Braderie min of meer op z'n oude, vertrouwde wijze vorm te geven.



Op zaterdag 6 november bent u van 10.00 – 16.00 uur weer van harte welkom in de Ontmoetingskerk! U kunt aan de Braderie op de volgende manier meewerken:

- Wilt u zelfgemaakte artikelen verkopen, dan kunt u zich aanmelden voor een kraampje.
- Heeft u goede tweedehands artikelen, dan kunt u contact opnemen met de Braderiecommissie. Met elkaar overleggen we of de door u aangeboden artikelen geschikt zijn voor verkoop. Zo nodig komen we de spulletjes bekijken.
- Door lootjes te kopen voor de verloting, die we gaan houden. We zijn hiervoor op zoek naar mooie prijsjes en vragen u om DE punten bij ons in te leveren, die wij kunnen omzetten in mooie prijzen.

De opbrengst van de Braderie is dit jaar bestemd voor:

- een diaconaal doel
- verbetering van de kwaliteit van beeld en geluid t.b.v. de livestream uitzendingen
- het opknappen van het jeugdhonk.

Via het kerkblad en de zondagsbrief krijgt u t.z.t. nadere informatie.

Voor aanmelding en vragen neemt u contact op met de Braderiecommissie, [Braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:Braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

De Braderiecommissie bestaat uit Cokky en Lex Nagtegaal, Marco Molendijk en Evert en Marja Kruijswijk.

---

## Vooraankondiging Kerstviering



Door: Hanneke Versteeg, namens de Protestantse Contact Dienst

Dinsdag 21 december hopen we weer samen met u kerst te vieren in de Ontmoetingskerk.

Of we het dit jaar weer helemaal als vanouds kunnen vieren is helaas nog niet zeker, maar ook in aangepaste vorm is er van alles mogelijk. Eind november krijgt u via Kerk op Dordt én de zondagsbrief verdere informatie over het programma en de wijze waarop u zich op kunt geven.

De datum kunt u alvast in uw agenda noteren.

# Orgeljubileum 40 Jaar

Door: Marcus van Driel

**D**it jaar bestaat het orgel in de Ontmoetingskerk 40 jaar!  
Een goede aanleiding om met herinneringen en archieven veertig jaar terug te gaan in de tijd. Hoe zat het ook alweer.

24



Elektronisch orgel 1979-1981

In verband met de, vanwege de vorm van het kerkgebouw te verwachten, moeilijke akoestiek is een flink orgel ontworpen van 19 registers, verdeeld over Hoofdwerk (het onderste klavier), Bovenwerk (het tweede klavier) en Pedaal.

De Ontmoetingskerk is eind 1979 in gebruik genomen. De eerste tijd maakten we voor het begeleiden van de gemeentezang gebruik van het oude elektronische orgel uit de Maranathakerk.

Na jarenlange teleurstellende ervaringen met elektronische orgels was in deze kerk eindelijk een pijporgel geplaatst, nl. het orgel uit de Julianakerk dat na verkoop van de kerk overbodig was geworden.

We mogen blij zijn dat voor de nieuw te bouwen Ontmoetingskerk van meet af aan is gekozen voor een degelijk pijporgel. De opdracht tot de bouw van het orgel was al vóór de bouw van de kerk gegeven aan de orgelmakers Verschuieren uit Heythuysen, maar door de nodige bouwtijd kon het orgel pas in 1981 in de kerk worden geplaatst.



In de werkplaats van de orgelmaker



Opbouw in de kerk 1981

Het orgel kon in eerste instantie slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd, omdat de loonkosten in de orgelbouw sterk gestegen waren.

Het bovenwerk moest voorlopig achterwege blijven. De toetsen waren er wel, maar die lagen plat in de klavierbak.

De ingebruikname van het orgel was op 27 maart 1981 met een concert door Ton Kos. Verder werkten die avond mee het Menorahkoor uit Papendrecht, hoboïst Jan Doornik en de organisten van de Ontmoetingskerk: Arie de Bruin en Marcus van Driel.

Twee jaar later kon, dankzij een legaat, het orgel worden afgebouwd.

In het orgel bevinden zich nu in totaal 1184 pijpen van tin, lood, koper en hout. De foto's geven een beeld van de bouw en een indruk van de enorme hoeveelheid pijpen in alle soorten en maten.



Al veertig jaar hebben we als gemeente van de Ontmoetingskerk met dit orgel een veelzijdig en betrouwbaar begeleidingsinstrument en de organisten zijn blij met een fantastisch studie instrument!



Nieuwe lading pijpen (koster Roos)



Een deel van de 1184 pijpen



Houten pijpen van de subbas



1983 – voltooide orgel



2021 – het orgel heden ten dage

# Wolspingroep in wording: vervolg

Door: Irene Streefkerk



“En nu verder: begin juni worden de schapen geschoren en wij hebben het plan om dan enkele schapenvachten af te nemen. Vervolgens maken we afspraken met elkaar om de vachten te kaarden, waarna de wol spinbaar is geworden. En dan.....spinnen maar! Wij houden u op de hoogte en doen mogelijk over niet al te lange tijd een oproep voor geïnteresseerden in breien!”

26

**Z**o eindigde in de laatste wijkbrief mijn berichtgeving vanuit de wolspingroep. Inmiddels is de vakantietijd bijna voorbij en valt er weer een vervolg op vorige keer te melden. Om mee te beginnen: ook de laatste oproep via de zondagsbrief heeft nog een reactie opgeleverd van een gemeentelid. We hebben nu een 8-tal geïnteresseerden bij elkaar, prachtig.

Zaterdagochtend 12 juni kwam een aantal van ons bij elkaar op zorgboerderij De Zuidpunt. Die ochtend werden de schapen geschoren. Ook enkele burens brachten hun schaap om te laten scheren.



Een prachtig schouwspel. Vooral de gelatenheid waarmee het schaap zich, al zittend met de poten recht vooruit, van haar jasje laat ontdoen. Het gaat met een bewonderenswaardige behendigheid, het in positie brengen en houden van het schaap en het tegelijkertijd hanteren van de extra brede tondeuse. Geen schrammetje of snijwond te zien op het tevoorschijn komende dunne schapehuidje.

Wij hadden 10 vachten “besteld” en zagen deze onder onze ogen stuk voor stuk als een flinke deken op de grond glijden, vers van de huid!

Er liep ook een opvallend donkerbruin schaap rond tussen de witte soortgenoten. De wolspin deskundige onder ons gaf dan ook direct aan die vacht ook te willen afnemen. Zij zag de knotten wol van warme donkere kleur die zo’n vacht oplevert al helemaal voor zich.

Met veel plezier stonden we daar, tussen het geblaas van de schapen, de lammeren op afstand achter een plastic schot, blèrend om hun moeder/familie.

Omdat het vlak voor de vakantie was hebben we de vachten laten opslaan op de boerderij om begin september te verwerken.

Wanneer u dit leest zijn we hiervoor al een eerste keer bij elkaar geweest. De vachten, de wol, moet “gekaard” worden waarna een ruw wol product ontstaat dat via een spinnewiel verwerkt kan worden.

Dit kaarden gebeurt met een zgn. “kaardemolen”, zie het als twee tegen elkaar aanliggende rollen met spikes (denk aan verticuteren van gras) waarmee de vacht uit elkaar getrokken wordt tot flinke lappen viltige ruwe wol.

Uit één vacht worden zo’n 4 à 5 verhuisdozen met “lappen” gekaarde wol geproduceerd.

Het is zwaar en vettig werk; het kaarden van de vacht vraagt om spierballen en wol is een vettig natuurproduct. Het vet beschermt tegen koude en stoot water af. Wij zullen dan ook meerdere uren nodig hebben om alle vachten 'weg te kaarden'. En dan hebben we het kaarden ook helemaal in onze vingers!

Daarna is het moment gekomen dat iedereen van de wolspingroep de kans krijgt om te gaan (leren) spinnen.

De werkgroep Groene kerk heeft twee fraaie spinnewielen aan kunnen schaffen en enkelen van ons hebben er zelf al één. Binnenkort dus nieuwe verhalen vanuit de wolspingroep.

## Ons dak vol zonnepanelen

Door: Gerrit Jan van der Kolm, namens werkgroep "Groene Kerk"



27

### Heel goed.....

**D**e zonnepanelen 'voor eigen gebruik' op ons dak hebben vanaf april al heel veel energie opgeleverd! Ondanks de slechte zomer tot nu toe.

Op het moment dat ik dit schrijf, 23 augustus, hebben wij in totaal 9091 Kilowattuur opgewekt. Dat is wat gemiddeld drie huishoudens in een heel jaar aan elektriciteit gebruiken, bijna 6 ton CO<sub>2</sub>, of evenveel CO<sub>2</sub> bespaard als 473 bomen opnemen.

Naast deze eigen panelen willen we in samenwerking met Drechtse Energie ongeveer 200 panelen voor de buurt gaan plaatsen. We geven daarbij voorrang aan mensen die in de buurt wonen. Dus als u in de buurt van ons kerkgebouw woont, kunt u zeker meedoen.

Op dinsdagavond 21 september is er in de ontmoetingsruimte een informatieavond hierover georganiseerd door Drechtse Energie (<https://drechtseenergie.nl/over-drechtse-energie/> of scan de QR-code). Aan de orde komt hoe het proces in z'n werk gaat en wat je er zelf mee kan verdienen. Want dat is het mooie van zonnepanelen: je wekt niet alleen schone energie op, maar het is ook goed voor de portemonnee.



### Maar....

Het is prachtig dat wij dit mogen doen als gemeente. Maar er is meer werk aan de winkel. Het nieuwste rapport van de IPCC heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat we met z'n allen veel te veel spullen kopen en die vervolgens dumpen. Het goede nieuws is dat we als consumenten daar wat aan kunnen doen door bewust onze inkopen te doen (zoals ook duidelijk werd op het OpenHuis over 'God in de supermarkt') en ook minder te kopen. Daar worden de spullen die we kopen ook voor onszelf waardevoller van. Voorbeeldje: toen ik als student weinig geld had zocht ik alle platenzaken in de stad af op zoek naar een LP die ik echt graag wilde hebben. Ik genoot intens als ik eens in de zoveel tijd zo'n plaat kon kopen en ging die meteen beluisteren. Toen ik meer inkomen kreeg, kocht ik steeds makkelijker en minder gericht platen, en ging ze achtelozter draaien. Ander voorbeeld: nu we in het wijkje waar ik woon een fruittuin hebben, ben ik veel bewuster van het wonder van het voedsel dat de aarde voortbrengt. En geniet ik veel meer van de appels, peren en de jam die ik zelf maak.

Ik begin steeds meer te beseffen dat de uitdrukking 'het is zonde' als je vroeger wat verspilde, morste of iets kapotging, eigenlijk heel dicht bij de kern van het evangelie zit. Niet dat we krampachtig op onze tenen moeten gaan leven, maar we kunnen wel minder afhankelijk worden van onze huidige levensstijl. Ik durf wel te beweren dat wij als gemeente minder materialistisch zijn dan de gemiddelde Nederlander. Maar kunnen we dat ook nog verder ontwikkelen? Een 'nieuwe levensstijl' die ook nog waardevol, verrijkend en vreugdevol is?



# Stichting Wakka Foundation



Door: Gonnie Walrecht

**W**e kunnen niet zeggen, dat we een gemakkelijk jaar achter ons laten. De voortdurende aanvallen van de rebellen in de regio's Noord-West en Zuid-West van Kameroen, de lockdowns, het uitvallen van stroom en water en met nog steeds code zwart door corona.

Een participatie project voor de gemeenschap op initiatief van en ondersteund door de Stichting Wakka Foundation tracht de levensomstandigheden van personen met een beperking te verbeteren door meer aandacht te vragen voor de noden en vooral rechten van deze groep door gebruik te maken van een speciaal hiervoor ontwikkeld onderzoeksmiddel.



In 2019 is na een uitgebreide literatuurstudie en overleg met organisaties die voor gehandicapten werken en de betrokken overheidsdiensten een groot onderzoek gestart. De speciaal getrainde gezondheidswerkers gebruiken tijdens hun huisbezoek aan de familie een gerichte benadering, waarvoor ze getraind zijn. Inmiddels zijn er 360 huisbezoeken afgelegd en dat zullen er 480 worden in totaal. De projectstaf bestaat uit:

- 1 projectmanager,
- 1 psychosociale verpleegkundige,
- 4 gemeenschapsgezondheidswerkers en
- 1 landbouwkundig assistent, t.b.v. de uitvoering en begeleiding van de geld opleverende activiteiten.



Voorbeelden hiervan zijn: het opfokken van kuikens, voor de slacht of de verkoop van eieren, het houden van enkele konijnen en het kweken van paddenstoelen. 30 Families maken hier reeds gebruik van. Aan acht families kon een kookpot worden gegeven, deze werkt op zonne-energie. Daarmee kan ook een mobieltje worden opgeladen. Andere families (25) kregen een solarlamp (waarmee ook een mobieltje kan worden opgeladen) om in de avonden schoolwerk te kunnen doen of een verkoopstalletje te verlichten.

Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen we u daarover berichten. Met vriendelijke groet,

secretaris: Gerdy Weustink-Mathu  
penningmeester: Gonnie Walrecht



# Een nieuwe koning

Door: Jan Overduin

Bronvermelding: Een handvol verhalen van René Hornikx

**E**r was eens een oude koning, die voelde dat hij niet lang meer te leven had. En dus riep hij zijn vier kinderen bij zich aan bed.

Hij zei: "Lieve kinderen, straks ben ik dood en dan zal één van jullie mij moeten opvolgen en zorg moeten dragen voor de mensen van dit land.

Noch ik, noch jullie moeder, de koningin, weet al wie van jullie het meest geschikt is om straks de kroon te dragen. Daarom heb ik het volgende bedacht: Trek een paar dagen het land in en breng mij iets van je reis.

Wie het beste of mooiste meebrengt zal de nieuwe koning zijn."

Ze vertrokken, de een met een heel gevolg, de ander met stille trom.

De een met een koets, getrokken door paarden, de ander te voet, een reistas over de schouder en een stok in de hand.

De eerste kwam terug met manden vol heerlijke groenten en lekker fris fruit: "Kijk eens vader, ik breng u de oogst van ons vruchtbare land, manden vol gezondheid," en hij reikte de koning de lekkerste perzik aan die hij had.

De tweede bracht op een kar vier grote zakken mee: "Dit," zei hij, "is de grond van ons land; een zak met klei, een met wit zand, een met zwart zand en een zak met grint uit de rivier. Dit is onze grond die ons dierbaar is."

De derde kwam thuis, behangen met goud en zilver, zijn tas vol sieraden.. "Ik breng voor U mee al wat er in onze bodem te vinden is, al wat er gemaakt is aan moois." En hij liet de koning de mooiste edelstenen zien.

Na een week wachten kwam ook de vierde thuis. Hij kwam op blote voeten en met lege handen in zijn gehavende kleren voor zijn vader staan. "Ik heb geholpen op een boerderij bij de oogst," zei hij, "ik heb er van de vroege morgen tot de late avond gezwoegd maar ik kan niet het zweet meebrengen. Ik heb een oude zieke vrouw een dag geholpen. Ze zei me goedendag met een glimlach. Die kon ik niet meebrengen. Ik heb bloemen geplukt met kinderen en samen met hen gespeeld. Het plezier dat wij elkaar gaven kon ik niet meebrengen. Ik ben twee dagen opgetrokken met een bedelaar, mijn voeten stuk gelopen, en nu ben ik hier met niks dan twee lege handen..."

"En toch word jij de nieuwe koning," zei de oude vader en toen de koningin de nieuwe jonge koning kuste riepen de anderen: "Hoera, lang leven onze nieuwe koning!"



# Mediteren in God

Door: Henk de Visser

**D**it artikel gaat over een manier van leven, waarbij niet de mens centraal staat, maar God. Meditatie is op veel manieren mogelijk. Een manier is 'opmerkzaam zijn'. Je kunt met je geest concentreren op wat er in je gebeurt, of op wat er om je heen gebeurt. In beide gevallen is er veel om je over te verwonderen en kan je iets waarnemen van het onbegrensde. Het is een mogelijkheid om je te verwonderen over wat God genoemd wordt en om daarmee in harmonie te komen.

Als je tijdens je meditatie naar binnen keert, dan kan je je concentreren op je lichaam. Je kunt je realiseren, dat je lichaam continu verandert. Bij elke ademhaling worden er moleculen uitgewisseld met de omgeving. Op elk moment sterven er cellen af en worden er cellen aangemaakt. Goed beschouwd is de grens tussen jou en je omgeving vaag. De fysieke mens lijkt wat op een brandende kaars, die de omgeving verlicht en er uiteindelijk in opgaat.



30

Je kunt je ook concentreren op je brein. Je brein wordt beïnvloed door wat je met je zintuigen waargenomen hebt. Daardoor verandert je brein continu. Je kunt je brein concentreren op dingen buiten je. Veel mensen doen dat zo sterk, dat ze opgaan in hun bezigheden en zich totaal niet meer realiseren, wat dat voor invloed heeft op hun lichaam. Het bewustzijn omvat meer dan het fysieke brein in het lichaam. Ook hier is de grens tussen jou en je omgeving vaag.

Je kunt je verder concentreren om na te gaan waar je ergens een grens tegen komt. De boeddhistische ervaring is, dat er geen grens is. Dat houdt in, dat je in wezen een deel bent van het heelal. Het heelal is volgens de Christelijke visie geschapen door God. Het geschapene geeft iets weer van de schepper, maar er is ook een schepper buiten het geschapene, zoals er een pottenbakker is buiten het aardewerk dat door die persoon gemaakt is. Dus God is aanwezig in het gehele heelal en is zelfs groter dan het heelal. Er zijn geen grenzen aan het heelal aangetoond. God is niet alleen eeuwig, maar oneindig in alle opzichten.

Aangezien er geen grenzen zijn tussen jou en je omgeving, ben je een deel van God. Dat dit alle voorstellingsvermogen te boven gaat, vind ik eigenlijk wel mooi. Ik zie God als een scheppende energie, die zowel het fysieke als bewustzijn en intelligentie omvat. Een dimensie die niet direct met onze vijf zintuigen waarneembaar is.

Wat ik heel interessant vind om me bewust van te zijn, is in hoeverre ons brein continu bezig is om modellen van de werkelijkheid te creëren, waarbij voorgaande ervaringen en de input van de zintuigen worden gecombineerd. Als die input als bedreigend ervaren wordt, en we geen stabiliserende correctie hebben op basis van voorgaande ervaringen, dan worden we bang. Het blijkt dat angst tot hersenprocessen kan leiden, waardoor mensen neigen naar egoïsme, uitbuiting en zelfs oorlog. Zeker in het perspectief van de klimaatverandering, kan dat tot een gedrag leiden waar velen het slachtoffer van (zullen) worden.

Er is een andere weg: die leidt naar tevredenheid en naar harmonie met de natuur en met God. Als ieder mens een deel is van God, dan kan ieder mens ook 'godelijk handelen'. Daarmee bedoel ik niet 'handelen zonder zonden', maar 'handelen vanuit het besef dat je een cel bent van het lichaam van God'. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee.

Kanker is een voorbeeld van een cel die zich gedraagt, alsof het zich niet verantwoordelijk voelt voor het lichaam. De cel gedraagt zich egoïstisch, buit andere stromen in het lichaam uit en ontketent uiteindelijk een oorlog met het lichaam. Kanker is er alleen op uit om te groeien, ten koste van de rest van het lichaam.

De mens die maximaal probeert te profiteren van een constant groeiende economie lijkt daarop.

# Het Nu

Door: Jan Overduin

Bron: onbekend

**E**en man was door rovers overvallen.  
Ze hadden hem alles ontnomen.  
En nu dwaalde hij door de woestijn.  
Op zoek naar water, want hij had vreselijke dorst.  
Opeens werd hij twee leeuwen gewaar, die hem beloerden.  
Hij rende voor zijn leven..  
De leeuwen achter hem aan. Ze haalden hem snel in.  
Toen ze zich gereed maakten voor de sprong, zag de man een put voor zich..  
Zonder na te denken sprong hij er in.  
Even onder de rand wist hij zich aan een plant vast te grijpen,  
die daar in de koele schaduw groeide.  
Hij keek omlaag: peilloze diepte.  
Hij keek omhoog: grommende leeuwen.  
En zijn krachten begonnen hem al te verlaten.  
Toen zag hij dat woestijnmuizen aan de wortels van de plant aan het knagen waren.  
De plant kon ieder moment breken.  
Maar hij zag meer..  
Hij zag ook dat de plant donkerrode bessen droeg..  
Hij plukte er een en stak hem in zijn mond.  
En hij proefde dat ze verrukkelijk was..

Mattheüs 6,19-34 / Is het mogelijk onder alle omstandigheden van het leven te genieten?



## Orgelklanken

Door: Annie Bakker

Na afloop van de kerkdienst gaan we i.v.m. Corona nog even zitten, zodat we daarna op gepaste afstand de kerk kunnen verlaten.

Nog niet het rumoer van het koffie drinken of het huiswaarts gaan.

Ik ervaar - en velen met mij - het als een cadeautje om dan rustig te kunnen luisteren naar het prachtige orgelspel



# Het PKN jaarthema 2021: " Van U is de toekomst"

## **Huub Oosterhuis: Onze Vader verborgen.**

Onze Vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons  
uw koninkrijk kome op aarde  
uw wil geschiede, een wereld  
met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade -  
waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
*Van U is de toekomst*  
kome wat komt.

32



## **Vakantietassen**

Na de oproep in de vorige wijkbrief en zondagsbrieven hebben we in juli 14 goed gevulde tassen met (buiten)speelgoed, boeken en knutselmateriaal kunnen samenstellen. Deze zijn opgehaald en verdeeld door het sociaal wijkteam.

## **Een rondje**

Regelmatig lopen we een rondje. Het rondje is hetzelfde. Daar verandert niet zoveel aan. De huizen, de weg en de omgeving blijft gelijk.

Maar alles wat je ziet, ruikt en voelt is wel veranderd. De wind en het zonlicht maken alles anders. Het groen van de bladeren en gras is niet meer hetzelfde. De stand van het water stijgt en daalt.

Zo lijkt het rondje wat je loopt het zelfde maar ondertussen is er zoveel veranderd.

Tip: ervaar het zelf. Loop en ontdek de verschillen.

### Wijziging kaft:

19 december; er staat 3<sup>de</sup> advent, dit moet zijn: 4de advent - Rorate

Oplossing Rebus: Ouderkerk aan de Amstel

## Kerkdiensten Herfst 2021

Datum	Voorganger	Bijzonderheden
5 september	ds. C.A. Streefkerk	12e van de zomer
12 september	ds. J.H. van der Sterre	13e van de zomer
19 september	ds. C.A. Streefkerk	Startzondag
26 september	ds. C.A. Streefkerk	2e van de herfst
3 oktober	mw. A. Lodder	Jongerenviering
10 oktober	ds. C.A. Streefkerk	Bevestiging ambtsdragers
17 oktober	mw. ds. A. Oude Kotte-de Boon	5e van de herfst
24 oktober	ds. C.A. Streefkerk	6e van de herfst
31 oktober	ds. N.A. van der Leer	7e van de herfst
3 november	ds. C.A. Streefkerk	Dankdag
7 november	ds. C.A. Streefkerk	8e van de herfst
14 november	ds. J.W. van Schaik	9e van de herfst
21 november	ds. C.A. Streefkerk	Laatste zondag van het kerkelijk jaar
28 november	ds. C.A. Streefkerk	1 <sup>ste</sup> advent - Ad te levavi
5 december	ds. J.H. van der Sterre	2 <sup>de</sup> advent - Populus Sion
12 december	ds. C.A. Streefkerk	3 <sup>de</sup> advent - Gaudete
19 december	ds. P. Barmantlo	3 <sup>de</sup> advent - Rorate

## Collectebonnen



zijn te bestellen via:

rek.nr. **NL42 RABO 0373 7025 66**

t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz.  
collectebonnen (onder vermelding van gewenste  
waarde/kleur, aantal, bezorgadres)

*Voorbeeld: 1234AB-68H, 1x15, 2x10*

Er zijn kaarten van:

€ 10,00 (20 bonnen van € 0,50, oranje),

€ 15,00 (20 bonnen van € 0,75, geel),

€ 25,00 (20 bonnen van € 1,25, paars).

Boekhandel

**Vos & van der Leer**



Bezoek ons in de winkel:  
Visstraat 25 of Van Eesterenplein 133

Bestel via onze website:  
[www.vosvdeleer.nl](http://www.vosvdeleer.nl)

Bel ons:  
078 648 99 11 of 078 621 22 65



SINDS 1927

**PULLEN BOUW**  
**DORDRECHT**

---

**Nieuwbouw      Verbouw      Onderhoud**

---

(Ver)Bouwplannen?  
Bel of mail ons voor een gratis opname en offerte!  
Ook voor kleinschalige klussen.

---

info@pullenbouw.nl ■ Wioldrechtseweg 32 | 3316BG Dordrecht ■ 078 613 77 27